

De menselijke staat van zijn

is er een van trauma
Barstensvol met leven van je tenen tot je kruin
Daar bovenop het besef van een onontkoombare dood

Maar daar is de kosmische geste
(Omdat anders niemand ooit een voet voor de andere zou zetten)
Het vermogen dat zekere einde te vergeten
De tijd, een oeverloze zee
Leren trappelen, draaien op je rug en drijven
Ziedaar: *leven*

Maar

Wat als *leven* betekent
dat je wordt geroepen om present te zijn
Met alles wat je bent
Je eenzaamheid en verdriet
Je angst en niet weten
Je schuld en schaamte
Je verlies en geweld
Evenals
je vreugde en talent
Je succes en geluk
Je rijkdom en gemak
Je schoonheid en genie

En dat
te laten zien

Wat als *leven* betekent
dat je wordt geroepen om moedig te zijn
Met alles wat je bent
Dat je je uitspreekt wanneer het gevaarlijk is
Dat je luistert naar hen die je veracht
Dat je de hand reikt terwijl je op het punt staat te doden
Dat je je verbindt door de angst heen
Evenals
dat je de illusie van veiligheid aan diggelen slaat
Dat je niet cancelt maar gelooft in vallen, leren en opstaan
Dat je ten volle liefhebt dwars door je verlegenheid heen
Dat je in de spiegel kijkt: met nuchtere doch milde ogen

Omdat dan pas je hart openbarst
in al zijn schittering

Wat als *leven* betekent
dat je wordt geroepen een keuze te maken
Met alles wat je bent
Het leven *in* te gaan
Niet er langs schuifelend
Niet aan de zijlijn wachtend
Niet een beetje
Niet net doen alsof
Niet bedwemd
Niet vluchtend
Niet vechtend
Maar er *in* verdomme
Met alles wat je bent

Moedig en vastberaden
Wakker en met weinig tijd
De dood aan de eindstreep groetend
Met ontsluisde ogen
een naakte borst
en schallende stembanden

En het besef

dat *jij* het bent

in alle kleuren, leeftijden en vormen
man, vrouw, alles daar tussenin en daarbuiten
door alle tijden en culturen
maar altijd *jij*
die de geschiedenis schrijft

Dat alles altijd ooit is gedaan door een *jij*
Die bibberend of kalm
zeker of onvast
bejubeld of verguisd
het hoofd heeft gebogen voor het lied dat je riep

Wat als *leven* betekent
dat het leven zelf *jou* nodig heeft